



## **NIEUWSBRIEF Nr. 205 (juli 2022)**

***Beste leden,***

***Van het bestuur***

Een mooie en drukke maand juni ligt achter ons.

De vakantie is voor veel mensen zo langzamerhand aangebroken. Ook het bestuur zal, de ene wat meer dan de ander, lekker van de rust gaan genieten.

De activiteiten gaan gewoon door voor de werkgroepen want wat is er nou leuker dan met je hobby bezig zijn!

We hebben in de bestuursvergadering besloten dat we de mogelijkheid willen bieden om met PIN te betalen. Daarom hebben we een PIN-apparaat aangeschaft. En we zullen woensdag 6 juli eens uittesten of een en ander naar wens werkt. Uiteraard mag je nog wel contant afrekenen, naar liever met je pinpas.

Harrie van Grinsven is met Liesbeth bezig om wederom boeken in de bibliotheek in te brengen. Kijk eens op onze site om te zien wat we zoal ter beschikking hebben om in te zien of eventueel te lenen.

Maria Reizevoort en Henk Geurts zijn op bezoek geweest bij Willy van Lith, een oom van Maria. Ze hebben een heel mooi interview gemaakt. Het wordt op de site gepubliceerd maar ook De Mooi Bernheze krant heeft er eind juli plaats voor gemaakt. Hartstikke mooi toch!

Ook hebben we ons weer aangemeld voor de Rabo ClubSupport 2022. Stemmen kan van af 5 september tot en met 27 september. Maar we zullen t.z.t. nog de aandacht hierop vestigen.

### **HEEMREIS naar Oirschot op 25 JUNI**

Dat was me toch een geslaagde dag afgelopen zaterdag! Met 24 man gingen we op weg.

Alles zat mee, de weergoden en de mensen die met Johan van der Linden in de VIPbus zaten konden mooi naar buiten kijken terwijl ze zelf niet gezien werden. Heerlijk koffie met gebak bij de "Burgemeester", een etablissement gelegen naast het voormalige gemeentehuis tegenover de basiliek aan het plein. We hadden een leuk zaaltje tot onze beschikking met gezellige ronde tafels.

En een aardig meisje dat ons bediende.

Om 11.00 uur hadden we in twee groepen een rondwandeling door Oirschot. Wat is het toch een mooie plaats, je loopt als het ware door een openluchtmuseum. Zoveel mooie gevels en onze gids vertelde daarbij ook nog eens hele bijzondere wetenswaardigheden waardoor je aan haar lippen bleef hangen.

Op de onderstaande foto een grappig voorbeeldje: de letters Z M D W D V Z in hout gesneden. Je zou denken de eerste letters van de dagen van de week.... Maar de kunstenaar bedoelt: Zeg Man Doe Wat De Vrouw Zegt, en andersom kan het ook gelezen worden (hahaha).



Natuurlijk mocht de Oirschotse Stoel niet vergeten worden. Heel Brabant en ver daarbuiten heeft vroeger op onverslijtbare Oirschotse stoelen gezeten.



Daarna een overheerlijke lunch, wederom in het zaaltje bij De Burgemeester. Om half drie werden we verwacht in het museum “de Vier Quartieren”, De rode draad van het thema: “Door de ogen van de beroemde schilder Vincent van Gogh beleef je het leven van een Brabantse boerenfamilie.” Het museum is zeker een aanrader. Na nog een kopje koffie of thee bij het museum was iedereen het erover eens dat de dag geweldig geweest was en dat het tijd werd huiswaarts te keren, het was al ruim na vieren en iedereen was lekker gezond vermoeid!

Volgend jaar gaan we weer op zoek naar een geschikte plek om ons Heemuitje te houden.

### *Ruilavondje JUMBOboek-plaatjes*

Op 13 juni was de ruilavond in ons Heemgebouw. Al hadden we misschien op wat meer belangstelling gehoopt het was toch een hele mooie avond voor veel mensen. We werden nog overstelpt met plaatjes die de gasten in kwamen leveren. Wat is er een werk verzet door een hele groep leden van onze vereniging, waarvoor onze dank uiteraard.



Verder hebben we van de JUMBO toestemming om nog boeken te verkopen. In andere dorpen is het ook gebeurd en we vinden het een goed plan omdat er nog wat boeken en genoeg plaatjes over zijn.  
De prijs van een leeg boek is € 5,-, een pakketje plaatjes € 2,50 en een beplakt boek € 10,-

### ***Nog één keer een klein geheugensteuntje over de Contributie***

Er zijn nog een paar leden die het betalen van de contributie over het hoofd hebben gezien, daarom nogmaals een verzoekje aan deze leden.....

De contributie bedraagt € 25,- per persoon. Elk tweede lid betaalt € 17,50

In dat geval dus totaal dus € 42,50 per jaar.

U kunt het bedrag over maken op rek.nr. **NL92 RABO 0155 2107 18**

t.n.v. Heemkundekring Nistelvorst onder vermelding van de naam van de betalende persoon. Contant kan natuurlijk ook bij Liesbeth Vlind, de penningmeester. We hopen en vertrouwen op uw medewerking en willen u vragen het bedrag vóór 15 juni 2022 te voldoen.

### ***Kletsavond op 6 juli a.s.***

Op woensdag 6 juli is er in ons Heemgebouw een gezellig samenzijn waar we iedereen voor uitnodigen. Samen kletsen en ervaringen uitwisselen. We hopen dat er ondanks de vakantietijd toch genoeg mensen de weg naar Maxend 3 weten te vinden.

### ***Tentoonstelling op 18 september***

We vragen ook ieders aandacht voor een tentoonstelling in ons Heemhuis op 18 september. Deze zou al twee jaar geleden plaats hebben gevonden maar om de bekende Coronaredenen kon dit niet doorgaan. De tentoonstelling heeft te maken met de bevrijding en het vliegveld B88.

We zijn op zoek naar leden die ons nog willen helpen met de organisatie en in ieder geval met het opstellen van de tentoonstelling.

### ***Open dag gepland in oktober***

In oktober zijn we van plan om de Nistelrodese bevolking te ontvangen in ons heemhuis om toch wat meer bekendheid aan onze Heemkundekring te geven. Veel mensen zijn niet op de hoogte van hetgeen waarmee wij bezig zijn. De diverse werkgroepen zullen laten zien wat we zoal doen, waarom we dit doen en we hopen zo nog meer enthousiaste leden te mogen verwelkomen.

### ***Tenslotte...***

***Wensen we iedereen een fijne vakantie en mooie zomer. In augustus zal er vanwege de vakantie geen nieuwsblad verschijnen....***

***Nistelrode, 30 juni 2022***

***Liesbeth Vlind***