



## Australië



### Luchtpost RICKY VAN HINTUM-VAN DUIJNHOVEN

#### Ricky vertelt haar verhaal vanuit Australië

**VICTORIA - Ricky (88) is geboren in Nistelrode en heeft daar de eerste zeventien jaar van haar leven gewoond. Deze oud-Nisseroise vertelt in DeMooiBernhezeKrant het bijzondere verhaal over haar leven. Lees je mee?**

"Ik ben geboren in Nistelrode op 1 april 1934 en woonde in mijn eerste kinderjaren aan Weijen, op de hoek met de Blauwesteenweg. Later heb ik op Delst gewoond, in het laatste huis aan de linkerkant, richting Uden. Toen wij daar weggingen is de familie Verhoeven daar komen wonen.

Tijdens de oorlogsjaren gingen wij helaas maar weinig naar school want die was bezet door het Duitse en later door de Engelsen en Canadezen. In die periode heeft de kerk in Nistelrode een tijdje als school, gediend, maar dat was allemaal niet zo eenvoudig, zowel voor de onderwijzers als voor de leerlingen niet. Na de oorlog begon de wederopbouw van Nederland met behulp van Amerika, het Marshallplan.

In 1951 emigreerde ik met mijn ouders en mijn broers Albert, Jan, Adriaan, Martien, Mari en Tonny naar Australië. Mari en Tonny zijn inmiddels 85 en 81 jaar, de anderen zijn overleden. Ik had ook nog een zus, Truus. Zij is later getrouwd met Harrie van de Heijden, ook uit Nistelrode. Hij staat in Nistelrode nog wel bekend als Harrie van Bertus Pietjes. Mijn broer Jan, die ook nog als militair in Indonesië gelegerd was, trouwde in Australië met An Hanegraaf, ook een Nisseroise. De familie Hanegraaf woonde in het bekende gele huis aan Delst, vlakbij de bushalte.

In 1953 trouwde ik met Jan van Hintum uit Nistelrode; een zoon van Tieske van Hintum uit de Achterstraat (dat is nu de Brandsestraat). Jan was een van de veertien kinderen van de familie van Hintum. Jan's broer Piet woont in Nistelrode. Mijn ouders hebben eerst een boerderij gepacht in Fish Creek in het oosten van de staat Victoria, drie tot vier uur rijden vanuit Melbourne. Melbourne is de hoofdstad van Victoria en de tweede stad van Australië. Later verhuisde mijn familie naar Carvoc en daarna naar Noorat. Ondertussen werkte ik in the Promotory Hotel in Melbourne.

Na mijn huwelijk met Jan van Hintum begonnen wij een boerderij in Fish Creek. Mijn wittebroodsweken is een verhaal apart. Wij waren niet veel gewend wat ruimte betreft. Ik moest altijd een kamer en bed delen met mijn zus totdat zij weer naar moeders vertrok. Onze huwelijksnacht was heel bijzonder! In ons huis had Jan de deuren al geblokkeerd want hij vertrouwde mijn broers niet maar... die waren toch door het raam naar binnen gekomen en hadden het bed helemaal bestrooid met broodkruimels. Ten einde raad hebben wij ons naar het station laten brengen en vervolgens hebben we de nacht doorgebracht in een hotel in Melbourne...

De volgende dag zijn we teruggegaan naar Fish Creek en daar moesten de koeien gemolken worden. Ik had nog nooit een koe gemolken en die eerste keer zal ik nooit vergeten, want de koe ging op mijn voet staan en dat was erg pijnlijk! Het leven was zwaar in Fish Creek, maar Jan was een bekwame boer en na acht jaar hadden wij een eigen boerderij, dat was een nieuw begin. Geen omheiningen, geen elektriciteit maar wel grindwegen, zand en stof. Kortom, nog een echte wildernis.

De kleinste kinderen gingen in een box op de trailer en het land moest ontgonnen worden. Later hebben de kinderen daar ook aan meegeholpen. Niet minder dan 378 kolonisten vestigden zich in deze streek. Iedereen hielp elkaar en er ontstonden heel veel vriendschappen. Dit was de plezierigste tijd na de verhuizing!

De keerzijde hiervan was dat er geen landafscheidingen, landwegen of beschutting was. Ik herinner me de modder, slijk, regen, wind en overal pas aangelegde

heesters en heggen. De 'slechtetijdenepidemie' ontstond en kalveren stierven aan de ziekte genaamd Teledrin. Wat een vreselijke tijd maakten we mee...

Toen kwam de opening van de Kraft-fabriek en premier Bolte kwam zelf om het gevolg te zien van de voorgaande jaren. Niet velen zullen zeggen dat het verloren jaren waren. Het waren jaren van lachen en tranen maar... we hebben onze doelen werkelijkheid kunnen maken en de tijd goed besteed. Dit waren de beginjaren in onze Heytesburg-vestiging.



Ricky, dochter Leonie en Jan

#### 'In 1951 emigreerde ik met mijn ouders en mijn broers'

De kinderen werden met de schoolbus opgehaald voor de school in Timboon, een heel goede school. Maar op zekere dag moest ik naar school komen omdat mijn zoon onbeleefd was geweest en zich niet godsdienstig had gedragen. Hem was gevraagd de namen van de twaalf apostelen te noemen en hij wist er maar acht. Toen noemde hij maar de namen van zijn broers en zus. De schoolzuster was daar niet blij mee, maar het werd uitgesproken met het hoofd van de school en het liep met een sissers af...

Op de boerderij werd hard gewerkt om nog meer grond te ontginnen en uiteindelijk hadden we er weer 100 'acres'

landbouwgrond bij. We bleven 24 jaar op deze boerderij en nu hebben twee van onze zoons het bedrijf overgenomen.

Na ons pensioen verhuisden Jan en ik naar Glenormiston, niet ver van de boerderij en we hebben het daar uitstekend gehad. Nadat we een tijd gereisd hebben in Australia zijn we naar Grovedale verhuisd, een voorstad van Geelong, de tweede grootste stad van de staat Victoria en ongeveer een uur rijden van Melbourne. We waren erg gelukkig samen, totdat Jan hartproblemen kreeg en ook een vorm van kanker bleek te hebben. De daarop volgende maanden waren erg zwaar en Jan onderging verschillende operaties, maar is toch overleden. Na het overlijden van Jan ben ik in een huis voor gepensioneerden gaan wonen in het Retirement Village van Grovedale.

We hebben zes kinderen (drie jongens en drie meisjes), negentien kleinkinderen en inmiddels 27 achterkleinkinderen! Daar heb ik allemaal een heel goed contact mee. Ik geniet gelukkig van een heel goede gezondheid, voel me gerespecteerd in het dorp, heb heel goede contacten met de medebewoners en wij helpen elkaar op allerlei manieren.

Het is mij een heel groot genoegen dit te mogen schrijven voor DeMooiBernhezeKrant. Een goede buurvrouw/vriendin uit Schotland heeft dit samen met mij in het Engels geschreven en Toon van Dijk uit Nistelrode heeft het naar het Nederlands vertaald.

Er zijn ongetwijfeld nog ouderen in Nistelrode die mij nog kennen en ik hoop op leuke reacties!"

Hartelijke groeten,

Ricky van Hintum-van Duijnhoven  
Abervale Retirement Village  
56 Sapphire Loop  
Grovedale, Victoria 3216  
Australia



### Autobedrijf W. van Dijk



Hommelsedijk 14  
5473 RG HEESWIJK-DINTHER  
Telefoon: 0413-291887

Voor al uw **ONDERHOUD,**  
**REPARATIES** en  
**APK KEURINGEN**

**TREND**  
ZIEN & HOREN

St. Servaasstraat 40, 5473 GB Heeswijk-Dinther  
Tel: 0413-292979  
www.trendheeshoren.nl

Kwaiteit in  
ZIEN en HOREN

alles onder een dak

**ee11** hypotheek & verzekeringen

Rijn 106g 11c, Heeswijk-Dinther 0412 783 008 www.eehypotheek.nl