

Pand 'Van Gestel' is een karakteristiek pand, een van de oudste aan het Laar



Woonhuis



Pand

Tekst: Peter van den Hurk

NISTELRODE - Een van de oudste en karakteristieke panden aan het Laar: het pand waar voorheen de familie Van Gestel in zat. Dat kun je duidelijk zien als je vanaf de Wereldwinkel en het voormalig gemeentehuis Laar in kijkt. Dan zie je dat het pand met zijn rode bakstenen muren en rode pannendak uitsteekt boven de rest van de bebouwing en qua bouwstijl veel lijkt op de vroegere jongensschool waar nu de bibliotheek in zit. Allebei de panden zijn nog herkenbare restanten van het vroegere Laar.

In het boek 'Van 't Veer tot de kapel' staat een foto uit de tijd dat het pand nog in gebruik was door de familie Van Gestel.

Op de etalageruiten beneden staat in grote witte letters 'Levensmiddelen, Manufacturen, Meubelen'. Drie soorten handelswaar waarvoor je vroeger bij Van Gestel terecht kon, maar waar je tegenwoordig grote speciaalzaken voor af moet.

Broer (Louis) van Gestel weet nog precies hoe het vroeger was. "In 1939 zijn ze bij ons thuis van Oss naar Nistelrode verhuisd. Aan de overkant van de weg begonnen wij toen een Edah winkel", vertelt Louis junior. Vanwege die winkel wordt hij door zijn vroegere dorpsgenoten nog altijd 'Broer

d'n Edah' genoemd. "De Edah (1939-1949) en later de Végé winkel (1949-1957) was een van de vijftien kruidenierswinkels in het dorp", weet broer nog te vertellen.

"In 1939 hebben wij tegenover de Végé winkel ons nieuwe huis gebouwd. Naast de kruidenierswinkel hadden we toen nog een manufacturen- en een meubelzaak. Behalve winkelwaar verkochten we ook dames- en herenkleding, ondergoed, wollen dassen, dekens, noem maar op. Met de meubels zijn we begonnen omdat je daarvoor 'kasteelpunten' kon sparen bij de koffie van d'n Edah. Een kamerstoel kostte dan nog maar fl. 1,59 en een extra stevige stoel met tien

sporten fl. 1,85. Voor de meubels werd achter het woonhuis een meubeltoonzaal gebouwd. Die is later verbouwd tot woonhuis voor vader en moeder."

VERKOCHT ALLES WAT JE IN HUIS MAAR NODIG KON HEBBEN

In 1968 heeft Broer de meubelzaak overgenomen. "Ik richtte alles in en verkocht alles wat je in huis maar nodig kon hebben", vertelt hij trots. "Vloerbedekking (belatum), behang, gordijnen, schilderijen, kruisbeelden, meubels, enzovoorts. Die winkel heb ik gehad tot 2000, maar al vanaf mijn vijftiende heb ik thuis mee-

gewerkt. Dus ik heb ruim 50 jaar in de woninginrichting gezeten. In die tijd ben ik zowat in alle huizen van Nistelrode geweest. Bij de pastoor, de dokter, de burgemeester, de secretaris en de Zusters van Liefde, maar meer nog bij heel veel gewone Nisseroise mensen." Broer zit nog vol anekdotes uit die tijd. En hij heeft ook een compleet kabinet aan voorwerpen en snuisterijen bewaard, waarover hij meerdere keren voor een volle zaal heeft verteld bij Heemkundekring Nistelvorst.

De tijd heeft na Van Gestel niet stil gestaan. Er heeft onder andere een bruidszaak en een kapperszaak in het pand gezeten. Het pand staat leeg en hopelijk heeft de aannemer oog voor de histo-



rische waarde van het karakteristieke pand. En mocht nieuwbouw nodig zijn, zou het mooi zijn als de contouren en indeling van het huidige pand zo veel mogelijk terugkomen, net zo goed als de kleur van de stenen en de pannen. Dan blijft er zo een authentiek stukje van de Nisseroise kom behouden.