

STRAATNAMEN IN BERNHEZE

W. van Houtstraat

NISTELRODE - Met regelmaat zullen we een straat uit Bernheze uitlichten.

Vrijwilligers van de Heemkundekringen De Wojstap, De Elf Rotten en de Nistelvorst hebben dit opgepakt. Deze week in Nistelrode de W. van Houtstraat.

Walterus Henricus Hubertus van Hout (1902-1958) was burgemeester van de gemeente Nistelrode van 1936 tot 1942 en van 1944 tot 1958. Wegens ziekte was hij ruim zes jaar buiten functie. Hij was een zoon van Marinus van Hout, burgemeester van Helmond.

Marinus had een helder inzicht en veel talenten én hij stond op erkenning van zijn gezag. Vanuit die achtergrond, en als voormalig ambtenaar bij de gemeente Helmond, werd Walterus op 34-jarige leeftijd burgemeester van de gemeente Nistelrode. Ook Walterus mocht voortaan een deftig kostuum dragen met een steek, een sabel en een burgemeestersketting.

De gemeente Nistelrode bestond uit de boerendorpen Nistelrode en Vorstenbosch. Destijds hadden die ongeveer de helft van het huidige aantal inwoners. De gemeente was rijk aan groen en natuur, maar arm qua financiën. Veel eigen- en rijksgeld was er nodig voor steun aan kleine boeren en voor werkverschaffing. Daarmee werd het nieuwe gemeentehuis gebouwd. Tegenover de kerk verrees het parochiehuis als onderdak voor het dorpsleven en voor de verenigingen van boeren, arbeiders en middenstanders.

Omwillen van de werkverschaffing werden er grindwegen aangelegd, onder andere naar Loosbroek en Zevenbergen. Van Hout verhoogde daarvoor het uurloon van 0,24 naar 0,34 cent per uur, wat ook toen nog heel weinig was. In december 1938 mocht hij samen met commissaris Jhr. mr. dr. A. van Rijkevorsel het nieuwe gemeentehuis openen, maar in november 1940 meldde hij zich ziek vanwege tuberculose. Hij lag veel thuis op bed en verbleef vaak in het sanatorium. Uiteindelijk zou hij ziek blijven tot 1 januari 1947. Vijf en een half jaar nam wethouder en later burgemeester Ties van den Hurk zijn plaats in. Wethouder Janus Bosch deed dat driekwart jaar.

Na de oorlog mocht Van Hout



Walterus van Hout



Van Hout in vol ornaat

“Hij stimuleerde krachtig de opbouw na de oorlog

als de burgemeester van vóór de oorlog weer terugkeren op zijn post. Daarbij kreeg hij stevig de wind van voren. Secretaris Tonies karakteriseerde hem als 'hooghartig' en wethouder van Kessel als 'een verwend jong'. Zij verzochten commissaris van de Koningin dr. J. de Quay dringend om hem te 'benoemen in een andere gemeente', maar ingaande 1 januari 1947 mocht Van Hout voor een proefperiode van een half jaar terugkeren naar Nistelrode. In die tijd moest hij van de commissaris zijn 'optreden dat ook tijdens zijn afwezigheid niet altijd even tactisch was geweest, grondig herzien'. Dat is hem van lieverlee gelukt, want in 1956 typeerde het Dagblad van Oss en Omstreken hem als 'uit het goede burgemeestershout gesneden'. Hij stimuleerde krachtig de opbouw na de oorlog.

Vorstenbosch kreeg onder zijn leiding een nieuwe kerk en pastorie, een zustersklooster, een meisjesschool en een kleuterschool. De jongensscholen in Vorstenbosch en Nistelrode werden verbouwd en ook kwamen er in Nistelrode een nieuwe meisjesschool, een kleuterschool en een ruimte voor het Wit Gele Kruis. Verder kreeg de woningbouw een krachtige impuls. Dat was hard nodig, want er woonden nog veel gezinnen in keten, varkens- en kippenhokken. Ook de aanleg van waterleiding, elektriciteit en straatverlichting werd ter hand genomen. Verder zette Van Hout mee zijn stempel op de ruilverkaveling van het voormalige Engels-Canadese vliegveld.



Opening van de weg naar Loosbroek

Hij overleed op 55-jarige leeftijd in het ziekenhuis in Den Bosch. Bij zijn begrafenis in januari 1958 werd gesproken van 'een groot verlies'. Onder enorme belangstelling werd hij door het dorp uitgeleide gedaan, waarna hij werd bijgezet in het familiegraf in Helmond.